



## Grieshog. Nieuwsbrief Nederlandse Ionagroep; nr 53 november 2018

### Van de redactie

Op uitnodiging van de vijf Nederlandse leden van de Iona Community vond van zaterdag 13 tot en met vrijdag 19 oktober de jaarlijkse Community Week plaats in Dopersduin. Onder het motto 'Meet the Dutch' konden de 52 deelnemers op zondag kennis maken met Nederlandse Associates en leden van de regiogroepen. En ze maakten de première mee van de film 'A taste of Iona and the Dutch connection'. Over beide onderdelen lees je meer in deze nieuwsbrief.



De andere dagen werden gevuld met gebruikelijke onderdelen van een Community Week, soms met een Nederlands tintje. Zo gaf prof. Anton Wessels een inleiding over de drie monotheïstische godsdiensten onder de titel 'Pity the nation that is full of beliefs and empty of religion'. En bezochten we op donderdag het diaconaal centrum Stem in de Stad in Haarlem. Dankzij het fraaie herfstweer konden we ook genieten van een prachtige pelgrimage door de Schoorlse duinen en langs het strand. En er was veel gelegenheid voor onderlinge ontmoeting, op het terras, in de serre en 's avonds bij de bar. "We hebben veel meer contact gehad met andere leden

dan tijdens een week op Iona," zo hoorden we van diverse leden.

Voor de toekomst van de Iona Community kan dit wel eens een belangrijke week geweest zijn. De Schotse en Engelse deelnemers hebben ervaren, dat er een springlevende Nederlandse Ionagroep is en dat je ook buiten Iona of zelfs buiten het Verenigd Koninkrijk een 'Iona-week' kan houden. En dat je daar 'Iona' kunt zijn. En we hebben getoond, dat een Community Week kan worden georganiseerd zonder te steunen op de betaalde staf van Glasgow en Iona. Nu de Abbey gesloten is voor een fysieke renovatie, is er ook gelegenheid voor een organisatorische vernieuwing. De Iona Community heeft onlangs twee werkgroepen ingesteld, 'Governance' en 'Movement', die voor de Algemene Ledenvergadering in juni 2019 met adviezen moeten komen. Ik ben gevraagd voor de werkgroep Movement en zal daarin graag de ervaringen en werkwijze van de Nederlandse Ionagroep inbrengen. Deze Nieuwsbrief laat prima staaltjes zien.

*Jan Maasen*

### IC meets NIG

Voor het eerst in de geschiedenis van de Iona Community vond de Community Week (de week waarin de leden elkaar ontmoeten) niet op Iona plaats. Dat kon niet omdat de Abbey verbouwd werd. De week was dit jaar zelfs niet in Schotland, zelfs niet in het Verenigd Koninkrijk. De week was in Nederland in Dopersduin in Schoorl!

#### *lekkernijen uit heel Nederland*

Dus togen de Engelsen, Schotten en een Zwitserse naar Nederland. Ze waren onder de indruk van het Nederlandse landschap en van de locatie Dopersduin. En ze waren onder de indruk van de Nederlandse Iona Groep. Want daar konden ze op zondag 14 oktober kennis mee maken. Vanuit heel Nederland kwamen er NIG-leden naar Schoorl: van Terschelling tot Oisterwijk, van Zwolle tot Den Haag; uit alle windstreken waren er mensen aanwezig. En ze hadden lekkernij uit hun regio meegenomen: stroopwafels, Deventerkoek en ook zelfgebakken cake. Daar scoor je wel mee bij de Engelsen en Schotten.

### *kerkdienst*

De zondag begon met een viering in de kerkzaal van Dopersduin. Het was even propen maar het lukte om daar zo'n 80 mensen in te krijgen. Er werd avondmaal gevierd en er werd –natuurlijk- veel gezongen. Kathy Galloway, lid van het leadershipteam van de Community hield een preek over de werken van Barmhartigheid uit Mattheus 25. Jezus werd gedoopt (een individuele betekenis) maar ging meer en meer in de openbaarheid aan het werk. In het gemeenschappelijke en solidaire kwam zijn betekenis, ook voor ons, tot uitdrukking.

### *lunch*

En diezelfde mensen pasten gelukkig in de eetzaal waar we met elkaar lunchten. Voor veel mensen van buiten Nederland waren de pakje hagelslag erg bijzonder: "Eten jullie dat op brood?!" En wat ook bijzonder was, was de vaatwasser in Schoorl. Er zijn foto's van gemaakt en misschien komt er een soortgelijk apparaat in de Abbey!



### *film*

's Middags ging de film 'A taste of Iona and the Dutch connection' in première. Wieger Siebenga, Quirine Lodder en Teun Kruiswijk Jansen hebben hier ruim een jaar aan gewerkt. Ze hebben een film gemaakt die een beeld geeft van wat de Iona Community is en hoe deze gemeenschap in Nederland vorm heeft gekregen. In deze Grieshog is meer over deze film te lezen. Gelukkig is de film Engels ondertiteld zodat de buitenlandse gasten konden volgen wat er gezegd werd. En iedereen genoot van de beelden van Iona, Schotland en Nederland.



*Frans Breukelman en Kathy Galloway*



*Dirk Gudde en Teun Kruiswijk Jansen*



*Saskia van Meggelen en Teun*

Vervolgens werd de film overhandigd aan Frans Breukelman die het tweede exemplaar overhandigde aan Kathy Galloway. Het derde exemplaar was voor Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken Nederland. En het vierde exemplaar werd gegeven aan Saskia van Meggelen, voorzitter van de generale synode van de PKN. Zij verraste iedereen met een dans op het lied 'Take, o take me as I am'. De aanwezigen zongen het lied terwijl zij haar dans liet zien. En het laatste exemplaar ging naar Arjen Meihuizen die dit kreeg als vertegenwoordiger van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

### *boek met liturgische teksten*

Naast de film was er nog meer: een proefdruk van de vertaling van het Wee Worshipboek door Roel Bosch. Hij heeft liturgische teksten van de Wild Goose Resource Group (ja zo heet de groep mensen die de teksten maakt die wij Ionateksten noemen) vertaald van het Engels naar het Nederlands. De verwachting is dat dit boek binnenkort bij Docete te koop is. Houd daarvoor de website in de gaten. Er waren twee proefdrukken die gegeven werden aan Christian MacLean, het andere lid van het leadershipteam. In een goede Nederlandse zin bedankte ze voor dit boek. Het andere exemplaar

werd aan Dirk Gudde overhandigd. De hoop is dat deze liturgische teksten in alle Nederlandse kerken gebruikt gaat worden.

*thee*

En toen was er thee en koffie met al het lekkers dat klaar stond.

Graeme Brown, voormalig leader van de Iona Community, mailde na afloop van de week : "It was so good on the first day to have the chance to meet other people from Holland who are interested in our Community."

*Irene Stok*

### **A taste of Iona**

Deze film is in opdracht van de Nederlandse Ionagroep gemaakt door Quirine Lodder, Teun Kruijswijk Jansen en Wieger Siebenga (productie).



De film begint bij het Keltisch kruis van De Bilt, en laat zien dat de vroege connectie van het Keltisch christendom en de Lage Landen in het contact met de Iona Community een levendig vervolg kreeg. Quirine Lodder maakt de reis naar locaties in Glasgow (de bakermat van de Community) en Iona, een van de Inner Hebriden eilanden, en laat zien wat 'Iona' en de Community voor haar betekent. Interviews met Peter Millar, Pat Bennet en John Bell laten iets horen van de essenties van deze spiritualiteit. Deze vormen van verbondenheid tussen gelovigen onderling zijn juist nu een teken dat de 'Brexit' hier geen invloed op heeft.

In het tweede, Nederlandse, deel van de film wordt een beeld gegeven van de activiteiten van de Nederlandse Iona Groep, en wat voor impact deze betrokkenheid op het leven van haar Nederlandse leden en vrienden heeft.

De lengte van de film is ongeveer 45 minuten en de film is Engels ondertiteld waarmee de film op het 'Continent' voor een brede groep van geïnteresseerden in verschillende Europese landen de nodige informatie biedt.

De DVD zal vanaf december bij Docete in Houten te koop zijn voor € 15,- (zie: [www.Docete.nl](http://www.Docete.nl))

### **Iona weekend 2019 De roep van de stilte**

Van 24 mei tot en met 26 mei 2019 zijn we in Dopersduin in Schoorl in de sfeer van Iona. Dat betekent ontmoeting, vieren, eten en drinken, bezinning en verdieping, de natuur in en ontspannen. Welkom is ieder die al langer betrokken is bij de Iona Community en 'IonaNederland', fijn om elkaar weer te ontmoeten. Welkom voor ieder die wil kijken hoe het is en die er meer van wil weten. Het programma biedt volop gelegenheid om elkaar te leren kennen.

Het weekend begint vrijdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur en wordt op zondagmiddag rond 15.00 uur afgesloten.

Het thema is: *De roep van de stilte*

Wie weet wat stilte precies is mag het zeggen. Je hebt er waarschijnlijk heel wat woorden voor nodig en dan is het nog de vraag of je het te pakken hebt.

Maar stilte begint juist met het onderbreken van de woordenstroom. Maar dan?

Wat is dan stilte? Wat brengt het je? Wáár brengt het je?

Alle wereldreligies kennen het belang van- en het verlangen naar stilte.



Het wordt verbonden met- en beoefend in meditatie en gebed. Stil worden wordt benoemd met het beeld van de 'reis' naar binnen.

Er is ook weer een weg naar buiten nodig, waar de wereld wacht, waar onrecht niet onbesproken mag blijven of stilzwijgend aanvaard.

De beweging van binnen naar buiten is eigen aan de Iona Community.

Het komt tot uiting in de ontmoetingen, vieringen en activiteiten.

In het weekend volgen we dit spoor.

Als gastspreker zal Kick Bras op zaterdagochtend vertellen over stilte. Hij is o.a. betrokken bij het Oecumenisch tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek 'Herademing' en bij de werkgroep Vacare van de Protestantse Kerk.

Verwacht van dit weekend geen stilte retraite. We onderzoeken de stilte en zullen stilte proberen te beoefenen. Maar we zullen het er ook met elkaar over hebben.

Hieronder kan je lezen hoe en waar je voor dit weekend op moet geven.

Wij hopen je in mei te begroeten.

*Het voorbereidingsteam, Hanneke Ruitenbeek en Hilda Scherphuis.*

## Praktische gegevens

### 1. Kosten

Slaaphuis 1: € 120,00 per persoon, excl. Verblijfsbelasting (€ 1,80 p.p.p.n.)

Slaaphuis 2: € 160,00 per persoon, excl. Verblijfsbelasting (€ 1,80 p.p.p.n.)

Slaaphuis 3: € 180,00 per persoon, excl. Verblijfsbelasting (€ 1,80 p.p.p.n.)

In Slaaphuis 2 en 3 inclusief linnen, in slaaphuis 1 niet. Dit kan gehuurd worden voor € 8,50.

Prijzen zijn als altijd op basis van een gedeelde kamer, bij eenpersoonsgebruik geldt een toeslag van € 15,00 p.p.p.n.

Kinderen van 4 t/m 11 jaar: 50 % korting Kinderen van 12 t/m 16 jaar: 30 % korting

### 2. Aanmelden

Je kunt je opgeven bij Dopersduin via [www.dopersduin.nl](http://www.dopersduin.nl)

### 3. Gegevens

Dopersduin is de te vinden aan de Oorsprongweg 3, 1871 HA, Schoorl

Telefoon: 072 - 509 12 74

## **Een Iona vakantie zonder op Iona te zijn geweest.**

Deze zomer heb ik een rondreis gemaakt door het Verenigd Koninkrijk en heel veel mensen ontmoet die met Iona en de Iona Community te maken hebben. Ik heb daardoor een ervaring opgedaan die me het gevoel heeft gegeven dat ik een echte Iona-vakantie heb gehad.

Ik begon in Penrith, Lake district, waar een vergadering over de toekomst van de Iona Community was georganiseerd. Het was mijn eerste vergadering waar ik als gehallowed lid bij aanwezig was. Dat betekent dat ik niet meer apart als new member werd genoemd en hoefde op te staan. Wel zo rustig. De vergadering was inspirerend en het was goed om met elkaar in gesprek te zijn. Er waren kritische meeluisteraars uitgenodigd: een lid van de Corrymeela Community in Noord-Ierland en enige



jongvolwassenen. Aan het eind van de dag gaven zij feedback op wat ze gehoord hadden

Ik sliep in Penrith in een hostel tezamen met een ander lid van de Community. Zondag hebben we een fiets gehuurd en zijn we naar standing stones in Penrith en verder gefietst. Long Meg and her daughters, een indrukwekkende cirkel van zeer oude stenen. Maar nog veel indrukwekkender vond ik om samen te zijn, gesprekken te delen en te bidden met de hand op zo'n eeuwenoude steen. Van maandag tot vrijdag verbleef ik samen met mijn 'fellow new members' in een cottage in de buurt van Edinburgh. Het was zo goed om met Judith en Jacqui, met wie ik twee jaar heb opgetrokken in het nieuwe leden programma, samen te zijn. Elkaar daardoor beter te leren kennen, samen de office te lezen, te bidden, ervaringen te delen. De omgeving is mooi van Sandy Mill's cottage. De cottage wordt verhuurd door Peter Millar, een lid van de Community en Pat Bryden, een geassocieerd lid.

Op maandag verkaste ik naar Halesowen, een plaats vlakbij Birmingham, waar ik gast was bij de familie Neville, geassocieerde leden. Zij staan op de hospitalitylijst, en daardoor voelde ik mij vrijmoedig om gastvrijheid te vragen. Het was een bijzondere ervaring, vooral om gewoon deel te nemen aan het leven van anderen. Zaterdagmorgen liet Dennis mij zijn volkstuin zien, maar ook een communityhall, een gebouw in de buurt dat jaren gediend had als basis van de veteranen van de WOII. Zij konden het gebouw niet meer onderhouden en gebruiken. De gemeente wilde het aan projectontwikkelaars verkopen maar de buurt heeft een soort coöperatie opgezet en het gebouw wordt nu intensief gebruikt door allerlei groepen. Prachtig om zo'n verhaal te horen. Zaterdagavond heb ik een banner voor vrede helpen schilderen. En op zondagmorgen hadden we een goed gesprek over wat nu eigenlijk de kerk zou moeten zijn. Hoe vaak heb je zo'n gesprek met mensen?

Daarna ben ik even twee dagen toerist in Bath geweest, geslapen in de YMCA waar ik als 16 jarige ook heb geslapen toen we er met de HAVO een bezoek brachten als zusterstad van Alkmaar. Om vervolgens nog twee nachten en dagen gastvrijheid te ontvangen van een community lid in Brighton. Ook daar stapte ik in het leven van een ander. Ging ik 's avonds mee naar een gebedsuur in haar kerk. Ben naar haar volkstuin geweest en heb haar houding in het leven ervaren. Heel erg waardevol allemaal.

Ik had ontmoetingen die ik in een hostel of hotel niet zo snel zal hebben.

Een paar weken later mocht ik zelf gastvrijheid verlenen aan Judith die een dag in Nederland was. Dat was voor mijzelf ook een bijzondere ervaring, want mijn huis is niet echt op orde. Maar een goede ontmoeting stijgt daar bovenuit.

Ik heb dit alles als voluit Iona ervaren. Door de mensen en de aandacht die we voor elkaar hadden. Irene Stok heeft een hospitalitylijst ontwikkeld, voortkomend uit de continentale weekenden. Ik heb daar nu gebruik van gemaakt en het was zeer de moeite waard. Zij schrijft er elders meer over. Ik ben met een schat aan ervaringen thuis gekomen.

*Annie Benjamin*

## **Hospitalitylist**

Lijkt het je leuk om net als Annie Benjamin te logeren bij mensen die betrokken zijn bij de Iona Community? Dat kan! Je kunt je aanmelden voor de hospitalitylist.

Op de hospitalitylist staan namen en woonplaatsen (geen adressen!) van mensen die mee willen doen. Je kunt ook zelf aanbieden dat mensen bij jou kunnen logeren maar dat hoeft niet. Voel je daar vooral niet bezwaard over. Overal staan mensen te trappelen om gasten te ontvangen. Alleen de mensen die mee willen doen staan op de lijst en alleen zij ontvangen deze lijst.

Op de lijst staan ook mailadressen, telefoonnummers en info over hoeveel slaapplekken er zijn. Je kunt contact met mensen opnemen om te vragen of je kunt komen logeren. Het gaat dan om logies en ontbijt. Je spreekt zelf af hoelang je blijft.

Tijdens de Community Week in Schoorl waren er twee stellen die hun gastvrijheid in Edinburgh en Liverpool hebben aangeboden. Er staan nu zo'n kleine 50 adressen op, in Zweden, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Nederland, Schotland en



Engeland.

Dus wil je rondreizen door Europa of wil je graag mensen ontvangen, stuur dan een mailtje naar [hospitalitylist@ionagroep.nl](mailto:hospitalitylist@ionagroep.nl). Als je in 2019 op de lijst wilt staan, geef je gegevens dan door voor 1 december 2018.

*Irene Stok, maker van de hospitalitylist*

## **Regiogroep Groningen bezoekt Nijkleaster**



Op 22 augustus jl. vertrekken zeven leden van onze Ionagroep al vroeg naar Jorwert in Friesland. Daar organiseren de 'pioniers' van Nijkleaster (nieuw klooster) o.a. een wekelijkse samenkomst rondom de drieslag 'Stilte – Bezinning – Verbinding'. De doelstelling van deze PKN pioniersplek is een oefenplek te creëren voor iedereen, religieus of niet, om samen op zoek te gaan naar nieuwe vormen van spiritualiteit en geloofsbeleving.

We worden hartelijk ontvangen en schuiven aan bij een korte viering in de oude Radboudkerk. Daarna is er in de grote keuken naast de kerkzaal koffie en thee met zelfgemaakte 'kleasterkoek' en maken we kennis met de belangstellenden van die ochtend die uit vele delen van het land blijken te komen. De centrale vraag die de kring rond gaat is 'Hoe heet je en waar, maar ook hoe, heb je vanochtend de deur achter je dicht getrokken'. Dit levert verrassende antwoorden op, variërend van humoristisch tot uitnodigend tot nadenken. Daarna vertrekken we, voor wie wil, voor de 'kleaster-kuier', de wandeling door het Friese buitengebied. Tijdens deze activiteit lopen we het eerste gedeelte in stilte. Aan het begin van het tweede deel krijgen we een vraag ter bezinning mee en in het derde en laatste deel wordt iedereen uitgenodigd om 'in verbinding' te gaan met de ander, bij voorkeur iemand die je niet kent. We vragen elkaar naar onze gedachten bij de bezinningsvraag; een bezinning op ons eigen leven, maar ook in relatie tot God en elkaar. Alle onderdelen zijn facultatief. Tot slot komen we weer terug in de dorpskerk en delen we met elkaar een overvloedige lunch met door de aanwezigen meegebrachte broodjes, fruit en andere heerlijke lunchgerechten.

Al met al hebben we kunnen genieten van een zinvolle en betekenisvolle activiteit. Wat mij betreft een aanrader voor een ieder die kennis wil maken met het gedachtegoed van Nijkleaster, zo nauw verwant aan de Iona-uitgangspunten. Zie ook: [www.nijkleaster.fr.nl](http://www.nijkleaster.fr.nl).



*Clara de Graaff*

## Regiogroep Noord-Holland

*... hoe goed is het om echt samen te leven...*

Een vast onderdeel van de bijeenkomsten in onze Regiogroep Noord-Holland is een korte gebedsdienst. Wij volgen de tekst uit de gebedskalender van de Nederlandse Iona groep. Bovenstaande regel is daaruit afkomstig.

Altijd als we deze woorden samen uitspreken voel ik de kracht ervan.

Tussen onze bijeenkomsten zien of spreken wij elkaar eigenlijk niet zo intensief. Maar het vertrouwen dat er is om geloof en leven te delen betekent voor mij echt samen leven.



Onze groep komt zo'n acht keer per jaar bij elkaar. Als iedereen er is, zijn we met negen personen. Iedereen krijgt de ruimte iets over zichzelf te vertellen. Daarna is het liturgisch moment dat we invullen met de tekst van de gebedsdienst uit de gebedskalender. Om de beurt is iemand van ons de 'voorganger'. Eén van ons bereidt het gesprek voor. Hij of zij heeft dan ook de leiding van de middag, bewaakt de tijd en de spreektijd.

In onze gesprekken putten we uit de rijke bronnen van de Iona Community. Ter voorbereiding is er altijd iets te lezen. Op dit moment verdiepen we ons in het boekje 'Regel-maat' van Kathy Galloway dat gaat over de leefregels waar leden van de Iona Community zich aan verbinden. Wij volgen die regels zelf niet zo nauwgezet en dat hoeft ook niet. Maar het geeft zinnige gespreksstof over hoe wij ons eigen geloof en leven vorm geven. Hoe ga je om met je geld en je tijd? Kom je toe aan gebed en bijbel? Het kan niet anders of daarbij komt ook ter sprake hoe we aan kijken tegen de wereld waarin we leven.

Wat speelt er? Wat vinden wij er van? Wat doen wij ermee? Grote vragen over politiek, gerechtigheid, vrede en duurzaamheid komen dan langs. We proberen het te vertalen naar de dagelijkse praktijk. In de loop van het jaar zullen we ons verder verdiepen in Keltisch Christelijke spiritualiteit.

Wij zijn geen besloten gezelschap. Mensen gaan en komen. In principe houden we twee keer per jaar een open bijeenkomst. Dan is er gelegenheid om kennis te maken en te kijken of het iets voor je is. Rond Columba-dag, 9 juni, bespreken we wie het volgende jaar weer mee doet en rekenen we voor dat jaar op elkaars betrokkenheid.

Naast praten en bidden is er veel meer te beleven. We houden van samen eten en we willen ook wel eens met elkaar op pad. Afgelopen seizoen hebben we afgesloten met een excursie naar de kerk van Schermerhorn. Daarna hebben we gevaren door de Eilandspolder.

Een gebouw met geschiedenis, een prachtige omgeving, mensen die zich betrokken voelen bij elkaar en de Iona beweging... dan voel je hoe goed het is om echt samen te leven.

*Hanneke Ruitenbeek*

Miracle in May

**IONA COMMUNITY**  
**MIRACLE**  
**IN MAY**  
**APPEAL**

Op 15 mei van dit jaar vierde ik m'n 70ste verjaardag. Een miracle? Het leven is toch een groot wonder? Uitbundig heb ik m'n 70ste verjaardag gevierd met een receptie in hotel Oepkes naast de kerk, midden in het dorp. Een paar weken tevoren plaatste ik een bericht in het weekblad 'De Terschellinger' met een uitnodiging aan alle vrienden en bekenden van het hele eiland om het heugelijke feit met ons te vieren. Liever geen kado's, maar een gift voor het fonds om de Abbey en het kloostercomplex op Iona te renoveren. Dat kon in een envelop of via de bank. Het werd een zeer

geanimeerde avond en er werd ruimhartig gegeven. Toen het geld geteld was, voelde ik iets van een 'miracle', een bedrag van 1800 euro was het resultaat, een klein wonder. De actie vanuit Glasgow opgezet, Miracle in May heeft zo een extra tintje gekregen. We weten intussen dat deze grote actie ertoe heeft geleid dat het werk in een keer afgerond kan worden in de loop van het volgende jaar. Ik ben heel benieuwd hoe het er zal uitzien.

*Frans Breukelman*

## **Ionavieringen**

In 2017 is een groep uit de Bethlehemkerk naar Iona geweest om een week lang deel uit te maken van de Iona Community. Het is een indrukwekkende ervaring geworden. Terug in Nederland werd besloten om in 2018 een paar vieringen te organiseren geïnspireerd door de liturgie van de Iona Community. Dergelijke vieringen waren er nl. nog niet in Hilversum of omgeving. De eerste 2 Ionavieringen op 15 april en 3 juni 2018 in de Bethlehemkerk zijn enthousiast ontvangen. Daarom



organiseert de voorbereidingsgroep in het komende seizoen met veel plezier opnieuw twee vieringen. Als deze Grieshog uitkomt is de derde viering op zondag 4 november 2018 achter de rug. De volgende Ionaviering zal zijn op zondag 24 maart 2019. De vieringen beginnen om 17.00 uur; vanaf 16.00 uur worden liederen geoefend, om 16.30 uur is een informele kennismaking met koffie en thee. Na de vieringen is er een eenvoudige, vegetarische maaltijd.

Bij de Ionavieringen is iedereen van harte welkom! Het wordt op prijs gesteld als u zich van tevoren even aanmeldt.

Contactpersoon: Herma Bosma; email: [hermabosma@hetnet.nl](mailto:hermabosma@hetnet.nl) 06-31057959.  
Adres: Bethlehemkerk, Loosdrechtseweg/hoek Diependaalselaan in Hilversum.

*Herma Bosma*

De Grieshog is een uitgave van de Nederlandse Iona Groep: [www.ionagroep.nl](http://www.ionagroep.nl)  
Redactie: Irene Stok en Jan Maasen  
Het volgende nummer verschijnt in januari 2019. Bijdragen graag voor 1 januari aan:  
[redactie@ionagroep.nl](mailto:redactie@ionagroep.nl)  
Aanmelden of afmelden voor deze Nieuwsbrief kan hier  
De Grieshog is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom op  
NL44 INGB 0009 3505 13 ten name van "Nederlandse Iona Groep".