



Grieshog. Nieuwsbrief Nederlandse Ionagroep; nr 54 januari 2019

Van de redactie



Sneeuw op Iona is nog zeldzamer dan sneeuw in Nederland. De foto moet van na 1997 zijn, gezien het dakje op de toren. Ook figuurlijk is 'Iona' een beetje ingesneeuwd. Net als vorig jaar is het in 2019 nog niet mogelijk om een week in een van de centra te verblijven. Maar de lente gloort...

En als we niet naar Iona kunnen, dan maken we Iona toch hier. Deze Grieshog geeft daarvan de nodige voorbeelden: de presentatie van het boek van Roel Bosch met liturgische teksten van de Iona

Community, de kerkasielvieringen in de Bethelkapel, waarbij ook leden van ons netwerk betrokken zijn en het jaarlijkse Iona-weekend in Schoorl, waarvoor je je vanaf nu kan opgeven.

Half februari komt de coördinatiegroep weer in Bussum bijeen om de ervaringen in de regiogroepen uit te wisselen en nieuwe plannen voor landelijke activiteiten te maken. Als je suggesties hebt, horen we die graag. Dat geldt ook voor verslagen van plaatselijke activiteiten of recensies van interessante boeken. Dan wordt de volgende Grieshog nog interessanter. Reacties kunnen naar redactie@ionagroep.nl.

Jan Maasen

Presentatie 'Vieren'

Op 12 januari vond in de Johanneskerk in Amersfoort de boekpresentatie plaats van "Vieren met



teksten van de Wild Goose Resource Group". Al langer leefde binnen de Nederlandse Ionagroep de wens om na de twee liedbundels ook een boekje met liturgische teksten van de Iona Community in het Nederlands uit te brengen. Roel Bosch heeft zich er in het afgelopen jaar toe gezet om de vijfde editie van het 'Wee Worshipboek' te vertalen. Die zes ochtendiensten en zes avonddiensten vormen het hart van het boek. Daarnaast zijn er nog enige vieringen uit andere bronnen opgenomen: twee 'healing services' en de viering voor Columbadag 2018. Het boekje sluit af met een aantal psalmen en suggesties voor liederen. En wie zich afvraagt, wat nu de Wild Goose Resource Group is: dat is de uitgeverij van de Iona Community.

Tijdens de presentatie in de Johanneskerk deden zes zogenaamde verkenners hun verhaal. De verkenners hadden een viering uit het boekje al gebruikt in hun werk of kerk. Ze

vertelden daarover, maar lieten de zestig bezoekers ook proeven van het materiaal. Samen baden we een beurtgebed of een ander onderdeel uit de betreffende dienst. En het zou geen echte Ionabijeenkomst zijn geweest, als tussendoor ook niet samen werd gezongen, daarbij voortreffelijk begeleid door Dirk Strasser.

Reintje Stomphorst, van De Binnenkamer, Nieuw Hydepark, gaf aandacht aan de dienst van gebed om heelwording en heil, en las onder andere:

Jezus, liefdevolle Jezus,
uw handen zijn sterk en kunnen vasthouden, strelen en helen,
tranen afvegen en behoeden in gevaar.
Hoor ons gebed!
Bescherm hen die zich inzetten voor onze veiligheid
en zegen allen die uw heilige werk van heelwording uitvoeren
in spreekkamers, in ziekenhuizen, in hospices,
in operatiekamers en aan keukentafels.
Dit vragen we tot heil van uw wereld en in uw naam.
Amen.

Gerda Silvis-Andringa, is Justitiepastor in Roermond en Sittard. Zij testte teksten uit o.a. Morgengebed B. Het was haar opgevallen, dat de teksten soms boordevol beeldspraken zitten. Voor mensen die het Nederlands niet zo gewend zijn en ook niet hoog zijn opgeleid, - en dat geldt voor de meeste gedetineerden - is dat een handicap.

Teun Kruijswijk Jansen, predikant in Doorn en Member van de Iona Community, was met een bus vol gemeenteleden uit Doorn op 20 december naar het kerk- en buurthuis Bethel in Den Haag gereisd om daar een drie uur durende viering te verzorgen, toen op hetzelfde moment staatssecretaris Harbers besloot dat er voor 'Vluchteling 1, Vluchteling 2, Vluchteling 3, Vluchteling 4 en Vluchteling 5' geen plaats meer was in ons land. Oftewel, hij wees het asielvzoek van de Armeense familie Tamrazyan, die in deze kerk al enige maanden verblijven, af. (zie verderop in de Grieshog)
In die context werd onder meer Avondgebed E, In licht en duister, gebeden. De woorden kregen een bijzondere lading:

In licht en duister, in vrede en in verwarring,
Jezus Christus stelt zijn woning open en wil zijn vrienden ontmoeten.
Hij is het Licht van het leven.
Hij is de hoop voor de wereld.

Bij hem is het verschil weggevallen tussen Jood, niet-Jood, heiden,
wie dan ook, tussen wie er bij hoort en wie er niet bij hoort,
voor Jezus zijn zij allen één.
Hij is het Licht van het leven.
Hij is de hoop voor de wereld.

Bij hem is het verschil weggevallen tussen zwart en wit, arm en rijk.
Voor Jezus zijn zij allen één.
Hij is het Licht van het leven.
Hij is de hoop voor de wereld.

Bij hem is het verschil weggevallen tussen man en vrouw,
tussen baas en ondergeschikte, tussen hoog en laag,
voor Jezus zijn zij allen één.
Hij is het Licht van het leven.
Hij is de hoop voor de wereld

Marian Geurtsen is vrijgevestigd liturg. Ook zij had een viering gebruikt in de Bethelkapel, maar heeft ook veel ervaringen met vieringen met LHBT. Zij wees erop, dat een eenvoudige tekst dan opeens anders kan klinken. Een verdeling in mannen en vrouwen kan mensen onzeker maken. En voor transgenders geldt dat nog meer bij zingen. Doe het eens anders, was haar advies. Verdeel de groep

niet in mannen en vrouwen, maar in: mensen met een zwarte broek en mensen met een anderskleurige broek. En bid dan samen deze tekst:

Christus is als een lichaam,
één lichaam met vele leden.
Ook al is ieder deel anders,
het is en blijft één lichaam.
Daarom kan de voet niet zeggen:
m: Nee, ik hoor niet bij het lichaam –
of het oor:
v: Nee, ik hoor niet bij het lichaam.
Het oog kan niet tegen de hand zeggen:
m: Ik heb je niet nodig –
of het hoofd tegen de voeten:
v: Ik heb je niet nodig.
Als één deel lijdt,
delen alle leden in de pijn.
Als het één deel goed gaat
delen alle leden in de vreugde.
Samen vormen we het lichaam van Christus,
ieder van ons maakt er deel van uit.

Caspar Silvis bracht de boodschap over van Studentenleefgemeenschap Eau de Gracht, die het avondgebed C, Veni Sancte Spiritus gebeden had. Waardevol, met ruimte en rust. Het past bij wat ze verder gewend zijn, een rijke keuze uit vele bronnen.

Anton Stegeman bracht ons de wereld van de GGZ binnen. Hij vertelde een indringend verhaal over een zwaar beschadigde vrouw en haar omgang met het lied "Neem mij aan zoals ik ben". Hoe een goede tekst - eindeloos herhaald - kan wakker maken, pijn doen en troosten tegelijk...

De verhalen van de verkenners deden smaken naar mee. De boekentafel na afloop werd veel eer aan gedaan.

Roel Bosch, Vieren met teksten van de Wild Goose Resource Group, Boekencentrum, 2018, 136 pgs, € 12,99. ISBN: 9789023955771



Jan Maasen

Regiogroep Utrecht en omgeving

We komen de tweede zondag van de maand bij elkaar, vanaf 16.00 uur tot na het eten.

We beginnen onze bijeenkomsten met een viering, om de beurt maakt iemand de liturgie en gaat voor. Daarna een gesprek, meestal over een boek. Op het moment bespreken we 'De dominee leert vloeken' van Rikko Voorburg. Hij is een van de



initiatiefnemers van 'We gaan ze halen', omdat niets doen geen optie is. Daar gaat het boek ook over. Wat doe je als je onrecht ziet, als niets doen geen optie is, ook al weet je dat wat je doet weinig effect zal hebben. Niets doen is geen optie.

In het verleden hebben we ook om de beurt verteld over ons leven en de invloed daarvan op onze relatie met God en ons geloof. Daardoor kennen we elkaar erg goed. Een kenmerk van onze groep is ook dat we lief en leed (met name leed) met elkaar delen. Het is een veilige plek waar we veel steun van elkaar hebben.

Voor een bijeenkomst heeft iedereen (dat is de bedoeling) een stuk van het boek gelezen en daar praten we over. Waar bleef je haken? Hoe denk je

over het onderwerp? Wat inspireert je, wat daagt je uit, waar kan je niets mee?

Eten is bij ons wel echt een dingetje. Degene waar het is zorgt voor soep, brood en drinken. We hebben nogal wat diëten in de groep. Iemand heeft coeliakie, dus dat betekent geen gluten. Zelfs niet in een bouillonblokje. Dat maakt ons wel creatief. Met een bijzonder glutenvrij gerecht maak je echt wel de blits. Maaltijdsalade met glutenvrije pasta, gewoon van de Lidl. Een heerlijke crumble met rijst- en boekweitmeel. Een glutenvrije taart met gekookte mandarijntjes, met schil en al. En elke salade en groentegerecht natuurlijk.

Dan hebben we nog iemand die allergisch is voor tomaat, iemand die vegetarisch eet, iemand die gevoelig is voor lactose. Dat is niet zo moeilijk, je laat het gewoon weg. Deel van het eten heeft die dingen er niet in of apart. En een ander deel heeft dat er wel door.

Bijzonder aan onze groep is het onderlinge vertrouwen en natuurlijk onze diëten. Afgelopen maand hebben twee nieuwe leden kennis gemaakt. Daar zijn we echt blij mee!

Eeke Anne de Ruig

Iona weekend 2019 De roep van de stilte

Van 24 mei tot en met 26 mei 2019 zijn we in Dopersduin in Schoorl in de sfeer van Iona. Dat betekent ontmoeting, vieren, eten en drinken, bezinning en verdieping, de natuur in en ontspannen. Welkom is ieder die al langer betrokken is bij de Iona Community en 'Iona Nederland', fijn om elkaar weer te ontmoeten. Welkom voor ieder die wil kijken hoe het is en die er meer van wil weten. Het programma biedt volop gelegenheid om elkaar te leren kennen.

Het weekend begint vrijdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur en wordt op zondagmiddag rond 15.00 uur afgesloten.

Het thema is: *De roep van de stilte*



Zegenbede over de stilte

God, luisterende God,
We danken U voor de zegen van de stilte.
De stilte van de zon die opkomt.
De stilte van de mist over de heuvels.
De stilte van het luisteren.
De stilte aan het eind van het verhaal.
De stilte tussen de tonen van de muziek.
De stilte tussen vrienden.

Jan Sutch Pickard, vertaling Roel Bosch

Wie weet wat stilte precies is mag het zeggen.

Je hebt er waarschijnlijk heel wat woorden voor nodig en dan is het nog de vraag of je het te pakken hebt.

Maar stilte begint juist met het onderbreken van de woordenstroom. Maar dan?

Wat is dan stilte? Wat brengt het je? Wáár brengt het je?

Alle wereldreligies kennen het belang van- en het verlangen naar stilte.

Het wordt verbonden met- en beoefend in meditatie en gebed. Stil worden wordt benoemd met het beeld van de 'reis' naar binnen.

Er is ook weer een weg naar buiten nodig, waar de wereld wacht, waar onrecht niet onbesproken mag blijven of stilzwijgend aanvaard.

De beweging van binnen naar buiten is eigen aan de Iona Community.

Het komt tot uiting in de ontmoetingen, vieringen en activiteiten.

In het weekend volgen we dit spoor.

Als gastspreker zal Kick Bras op zaterdagochtend vertellen over stilte. Hij is o.a. betrokken bij het Oecumenisch tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek 'Herademing' en bij de werkgroep Vacare van de Protestantse Kerk.

Verwacht van dit weekend geen stilte retraite. We onderzoeken de stilte en zullen stilte proberen te beoefenen. Maar we zullen het er ook met elkaar over hebben.

Hieronder kan je lezen hoe en waar je je voor dit weekend op moet geven.

Wij hopen je in mei te begroeten.

Het voorbereidingsteam, Hanneke Ruitenbeek en Hilda Scherphuis.

Praktische gegevens

1. Kosten

Slaaphuis 1: € 120,00 per persoon, excl. Verblijfsbelasting (€ 1,80 p.p.p.n.)

Slaaphuis 2: € 160,00 per persoon, excl. Verblijfsbelasting (€ 1,80 p.p.p.n.)

Slaaphuis 3: € 180,00 per persoon, excl. Verblijfsbelasting (€ 1,80 p.p.p.n.)

In Slaaphuis 2 en 3 inclusief linnen, in slaaphuis 1 niet. Dit kan gehuurd worden voor € 8,50.

Prijzen zijn als altijd op basis van een gedeelde kamer, bij eenpersoonsgebruik geldt een toeslag van € 15,00 p.p.p.n.

Kinderen van 4 t/m 11 jaar: 50 % korting

Kinderen van 12 t/m 16 jaar: 30 % korting

2. Aanmelden

Je kunt je opgeven bij Dopersduin via <https://www.dopersduin.nl/formulieren/activiteiten/>. Klik in de lijst bij 'De activiteit' aan: 'Iona (24 t/m 26 mei)'. De rest wijst zich vanzelf.

3. Gegevens

Dopersduin is de te vinden aan de Oorsprongweg 3, 1871 HA, Schoorl

Telefoon: 072 - 509 12 74

Kerkasiel in Den Haag

Sinds vrijdag 26 oktober 2018 is er een doorlopende kerkdienst aan de gang in buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag. Hiermee wordt [kerkasiel](#) verleend aan de Armeense familie Tamrazyan, die al negen jaar in Nederland woont en met uitzetting wordt bedreigd. Ook mensen uit het netwerk van de Nederlandse Ionagroep zijn actief betrokken bij deze activiteit, als organisator, als voorganger of als kerkbezoeker. Drie van de zes sprekers, die bij de presentatie van het boekje 'Vieren' vertelden over hun ervaringen met Ionadiensten uit dit boekje, hadden een of meer orden van dienst gebruikt toen zij voorgingen in deze doorlopende kerkdienst.

Hieronder een korte impressie van twee bezoekers van de viering op Driekoningen, die ze hebben geschreven voor het kerkblad van de federatie Maria Magdalena (Rotterdam-Zuid, Barendrecht en Ridderkerk).



Op uitnodiging van Desiree van der Hijden, bij wie we kerkvrijwilligers zijn in het Maasstadziekenhuis in Rotterdam, hebben we op zondag 6 januari deelgenomen aan twee vieringen van elk een uur, die werden verzorgd door de Ionagroep regio Rotterdam.

De vieringen zijn onderdeel van de onafgebroken reeks vieringen, die 24 uur per dag doorgaan.

Wij waren met zo'n 25 mensen uit geheel Nederland afkomstig verzameld en zaten in een halve kring in de kerk. Het was voor ons de eerste maal en wisten niet wat we moesten verwachten. De liturgie bestond uit gebeden, liederen, lezingen, stiltemomenten en gesprekken. De lezing over de drie wijzen sprak ons bijzonder aan. Het deel over de vlucht naar Egypte legt een link naar de tocht die de vluchtelingen maken naar een plaats waar zij welkom zijn. Het is zo essentieel, dat er plaatsen zijn waar je mag zijn in vrede en rust. In het tweede uur hebben we een eigen gedicht en een stuk uit Prediker 3 gelezen. De woorden komen dan echt bij je binnen en krijgen een diepere betekenis.

Het samen bidden en zingen, waaronder het mooie lied "De vrede wens ik je toe", verbinden je met elkaar en met de mensen die hier in asiel verblijven.

De twee uur waren zo omgevlogen. Na afloop werd de brandende kaars door de voorgangster overgedragen aan de volgende voorgangster. Zo werd het licht van hoop doorgegeven.

Ook was er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee.

José en Hans Le Large – Schuts

Regiogroep Utrecht verzorgt kerkasielviering



In de hoop dat voor 9 februari de familie Tamrazyan heeft gehoord dat ze in Nederland mag blijven, zorgt Iona-groep Utrecht op die dag voor een Iona-viering tijdens het kerkasiel in de Bethel.

Met een pelgrimage zoals elke week op het Schotse eiland Iona, Petrus en Jezus, de Regel van de Iona Community en veel liederen en gebeden van Iona.

Iedereen is van harte welkom op zaterdag 9 februari om een of meerdere uren mee te maken. De Regiogroep verzorgt drie uur, van 11.00 tot 14.00 uur.

Het adres is buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30, Den Haag. Dus niet in de Bethelkerk.

Ionavieringen in Zwolle

Dit voorjaar zijn er 3 Ionavieringen gepland in de Wolweverkerk, Wolweverstraat 9 in Zwolle.

Op 3 februari, 3 maart en 7 april ben je hartelijk welkom om mee te vieren, mee te praten, mee te zingen en mee te luisteren.

Zaterdag 12 januari is de presentatie geweest van het boek 'VIEREN met teksten van de Wild Goose Resource Group'. Dat boek biedt een schat aan nieuwe vertalingen van teksten van de Iona Community. We zullen daar teksten uit gebruiken.

De derde keer valt in de veertigdagentijd. Uiteraard zal dan de aandacht daar naar uitgaan.

We beginnen om 10 uur en sluiten af met ontmoeting met koffie en thee.

Karin Janze en Aart Hoogcarspel



De Grieshog is een uitgave van de Nederlandse Iona Groep: www.ionagroep.nl

Redactie: Irene Stok en Jan Maasen

Het volgende nummer verschijnt in maart 2019.

Bijdragen graag voor 1 maart aan:

redactie@ionagroep.nl

Aanmelden of afmelden voor deze Nieuwsbrief kan hier

De Grieshog is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom op

NL44 INGB 0009 3505 13 ten name van "Nederlandse Iona Groep".